

Goede Herderklank

Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk

26^e jaargang nr. 3 – 17 januari 2019



Meditatie

ADEMBENEMEND, ONTROEREND DICHTBIJ

**‘Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
het begin en het einde.’**

(Openb. 22: 13)

God is de alfa en de omega. Er gaat niets buiten God om. De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en de omega de laatste letter. Een mooie belofte voor ons aan het begin van het nieuwe jaar. God is de eerste en de laatste. Het hele jaar is God er voor ons. Hij is het begin en het einde. Van 1 januari tot 31 december mogen we ook dit jaar terugvallen op God. Deze belofte staat in een groter perspectief. Van heel ons leven is God het begin en het einde. Maar ook van de mensheid, de wereld en de kosmos. Er is geen begin en einde zonder God.

Een mooie belofte voor 2019. God is de alfa en de omega, het begin en het einde en ook de eerste en de laatste. Met God mogen we het nieuwe jaar beginnen en elke dag, elk uur en elke minuut mogen we het in 2019 van God verwachten.

Een mooie belofte, maar wat houdt deze belofte concreet in? Zondagmorgen 6 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, zongen we met elkaar het lied *‘Ik zal er zijn’* (Sela, Hemelhoog 460). We zongen dit lied als gebed bij het nieuwe jaar voor onszelf, elkaar en de gemeente. Een prachtig lied. Zo ook het refrein:

*‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.*

Een prachtige aanvulling. Zo is God de alfa en de omega. Door altijd dichtbij ons te zijn. Zoals het refrein heeft:

‘Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij’

De kracht die daarvan uitgaat, is heel troostvol. Waar wij zijn, daar is God. Wat wij meemaken dat maakt God met ons mee.

Wanneer andere mensen ons niet meer kunnen helpen dan blijft de hand van God heel dichtbij. Zelfs tot in de dood is God nabij. Precies zoals Paulus schrijft in Romeinen 8: 38-39 (waar ook het derde couplet van het lied *‘Ik zal er zijn’* naar verwijst) Het zijn deze woorden van Paulus:

*38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,
engelen noch machten noch krachten, heden
noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er
ook maar in de schepping is, ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God, die hij ons
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.*

Voor 2019 mag dit voor ons de realiteit zijn. God is er bij. Hij is de alfa en de omega. Elkaar mogen we dit toewensen voor het nieuwe jaar: *‘Ga met God en hij zal met je zijn’*. (NLB 416)

Ds. Roberto Buijs



COLOFON

Goede Herderkerk

Enkweg 2, 8162 VW Epe,
tel. 0578-616729
www.goedeherderkerke.nl

Predikanten:

Ds. G.C. Buijs,

Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe
tel. 0578-849987
e-mail: predikant-gcbuijs@
goedeherderkerke.nl

Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,

8161 DA Epe, tel. 0578-618416
e-mail: dslampen@gmail.com

Bijstand in het pastoraat

Ds. E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH

Zwijndrecht, tel. 06-51646882

Scriba

A. van de Burgt, Gildeland 7,
8162 XL Epe, tel. 0578-611682
scriba@goedeherderkerke.nl

Kerkelijk bureau

G. Lokhorst tel. 620244
gert.lokhorst@concepts.nl

Administratie/penningmeester

Functie penningmeester is vacant.

Kerkelijke Bijdragen:

NL18 RABO 0317 5720 08

Collectebonnen:

NL84 RABO 0317 5359 00 onder
vermelding van het bezorgadres.

Giften/Verjaardagsfonds e.d.:

NL84 RABO 0317 5034 05

Kerkradio

Contactpersoon: H.E. Pleiter,
Gelriaweg 17, 8161 RK Epe
tel. 0578-679391. Bijdragen naar:
NL06 RABO 0317 5728 06

Alle bovenstaande betalingen

t.n.v. 'Goede Herderkerk te Epe'

Penningmeester wijkdiaconie

G. J. Willems, Horthoekerweg 14,
8167 LW Oene, tel. 06-53758318

NL89 RABO 0317 5272 74

t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe

ZWO Goede Herderkerk Epe

NL42 INGB 0003 6389 95

Kosteres

W. Schreurs-Kluin,
Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe
tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen)

Organisten

Johan Smit, 06-25096757
coördinator/contactpersoon organisten
johansmit_92@hotmail.com
Marijn de Jong, 038-4602071 of
06-23363424 technisch beheer
mdejong@gebruiktebladmuziek.nl

Redactie Goede Herderklank

Piet Pronk en Adrie Koedoot

Inleveradres kopij

P. J. Pronk, Wildkansel 17,
8162 KC Epe, tel. 0578-615254
e-mail: redactiegkh@gmail.com

Bezorging kerkblad

A. Wittingen, tel. 0578-616527
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl

Kapel Zuuk

Contactpersoon: Annie Berends,
Koepad 27, tel. 0578-641383

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91

Erediensten

(b) = beamerdienst

Zondag 20 januari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Zangdienst "Epe zingt op Zondag"
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. C.H. van der Valk, Apeldoorn
	18.30 uur	Ds. J. Harteman, Kampen

Zondag 27 januari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. C.H. van der Valk, Apeldoorn
	18.30 uur	Ds. C.H. van der Valk, Apeldoorn

Zondag 3 februari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs, combodienst (b)
	10.00 uur	Tienerdienst in Upstairs
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
	19.00 uur	Gez. dienst in de Goede Herderkerk
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. G. Herwig, Nunspeet
	18.30 uur	Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden

Zondag 10 februari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. W. Wilbrink, praisedienst (b)
		m.m.v. "Let's Unite" uit Nunspeet
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
	19.00 uur	Gez. dienst in de Goede Herderkerk
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. A.J. Post 't Harde
	18.30 uur	Dr. P. Vermeer, Wezep

Zondag 17 februari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. G.C. Buijs
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering, Heilig Avondmaal
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk:	09.30 uur	Prop. A.M.K. Peters, Ederveen
	18.30 uur	Prop. A.M.K. Peters, Ederveen

Zondag 24 februari

Goede Herderkerk:	10.00 uur	Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
	19.00 uur	Geen dienst
Regenboogkerk:	10.00 uur	Ds. S.H. Muller
Grote Kerk:	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Sionskerk:	09.30 uur	Ds. J. Belder, Hartskamp
	18.30 uur	Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en Emst/Vaassen)

Bij de diensten

De kinderen horen de komende weken via de methode 'Vertel Het Maar' de verhalen uit het Bijbelboek Esther. Tijdens de diensten wil ik de komende weken ook met elkaar lezen uit het Bijbelboek Esther.

Doopdienst

Op zondag 30 december is gedoopt Wout ter Beek, zoon van Dennis en Marjolein. (Groeneweg 3, 8167LZ, Oene) Bij zijn doop mocht Wout als tekst meekrijgen Psalm 139:14: *'Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.'*

Omzien naar elkaar

In de dagen voor kerst werd *Willem Vlieg* getroffen door een beroerte en enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis. Ingrijpend om dat met elkaar, als gezin, mee te moeten maken. Dankbaar mogen we zijn dat Willem goed herstelt. We wensen Willem, zijn vrouw Joke en dochter Inge toe dat ze zich gesteund en gesterkt weten door God. (Oude Wisselseweg 2, 8162 HK Epe)

Geboorte

Op 29 december is geboren *Marijn Rikardo*, zoon van William en Angela de Weerd en broertje van Denise, William en Karlijn. (Eikelkamp 32, 8162 ZJ Epe)

Op 3 januari is geboren *Samuël Arie Johannes* (roepnaam Sem) zoon van Ferry en Joke Bouman. (Ganskamer 38, 8162 JG Epe)

Beide gezinnen mogen we van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

Wij gedenken Aart Kolk

Op 22 dec. 2018 is overleden in de leeftijd van 79 jaar

Aart Kolk

Op 20 november 1939 werd Aart Kolk geboren in Emst op een kleine boerderij als oudste in een gezin met drie jongens. Na zijn schoolperiode ging hij werken als elektriciën. Op de kermis van Apeldoorn ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Riet.

28 september 1962 was de dag van hun huwelijk. Het was het begin van een lang huwelijk van 56 jaar. Twee kinderen mochten er geboren worden: José en Arno. Later mocht het gezin uitgebreid worden met kleinkinderen en sinds kort ook met een achterkleinzoon. Aart Kolk genoot hiervan. Zijn gezin was voor hem heel waardevol en graag had hij iedereen om zich heen.

In de afscheidsdienst mochten mooie herinneringen worden gedeeld zoals aan de vele vakanties samen als gezin naar onder meer Oostenrijk. Dankbaarheid is er voor de mooie jaren samen.

In het leven van dhr. Aart Kolk waren ook tegenslagen. Ondermeer toen hij zijn werk als elektriciën niet meer kon voortzetten vanwege zijn rug. Thuiszitten wilde Aart Kolk echter nog niet. Vrijwilligerswerk werd opgepakt, maar hij bleef uitkijken naar ander werk.

En zo gebeurde het dat hij solliciteerde naar een baan als uitvaartverzorger. Een baan, die hij samen met Riet ging doen toen het werk werd uitgebreid met de taak van beheerder en ze samen boven het uitvaartcentrum gingen wonen. In deze nieuwe fase gingen Aart en Riet samen veel op vakantie o.a. naar Sri Lanka en India.

Ook mochten we met elkaar stilstaan bij de manier waarop Aart Kolk in het leven stond. Een familieman en levens-genietter. Zorgzaam en lief. Vaak vrolijk en soms zelfs ondeugend. Een doorzetter, die ook anderen kon opbeuren. Dankbaar en geen klager. Dit alles hield hij ook vol, terwijl hij de laatste vijftien jaar steeds meer moest inleveren vanwege de ziekte Parkinson.

Voor Riet zijn geloof en kerk altijd heel belangrijk geweest. Aart ging hier heel respectvol mee om en zo stond het nooit tussen hen beiden in. Door de jaren heen is zijn houding tegenover het geloof meer open geworden.

Riet, de kinderen José en Arno en hun partners Sander en Alie en (achter-)kleinkinderen mogen we toewensen dat God troostvol nabij is.

Belijdenis

Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet wat je moet kiezen en last krijgt van keuzestress. Soms kun je er zelfs moe van worden.

Heel anders is dat met je keuze voor God. Die geeft rust. Waarom? Gods keuze voor jou gaat vooraf aan jouw keuze voor God. Eerst is er de keuze van God. En dan de vraag: 'Kies jij ook voor God?' Hopelijk is het antwoord 'ja'. Bij dit 'ja' past belijdenis doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God kiest. Wie belijdenis doet, antwoordt op Gods liefde voor hem/haar persoonlijk.

Voorafgaande aan de belijdenis mogen we elkaar ontmoeten tijdens de belijdeniscatechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of al vastbesloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar daarover verder kunnen spreken. Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en zeker nooit te oud bent. Van harte uitgenodigd. Informatie en opgave: Ds. Roberto Buijs (0578-847789 of predikant-gcbuijs@goedeherderkerk.epe)

Bijbelkring

De volgende keer is op dinsdag 5 februari. We lezen dan met elkaar 1 Johannes 3:1-24

Kennismakingsavond in de wijk

Op 7 februari **wijk 2** en op 21 februari **wijk 3**

Als gemeente en nieuw predikantsgezin is het goed om elkaar te leren kennen. Dat kost tijd en daarvoor moet je ook tijd uittrekken. Het komende winterseizoen wordt daarom een avond voor elke wijk georganiseerd. Een avond voor ontmoeting en kennismaking. Tijdens deze avond willen we ook met elkaar nadenken over het thema 'Een goed gesprek'.

Binnenkort gaan we verder met wijk 2 en 3: Wijk 2 (voorheen ouderling Maartje van Ark) **7 februari** Wijk 3 (ouderling Hanny Visser) **21 februari** (Ook op de website is terug te vinden bij welke wijk je bent ingedeeld)

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Goede Herderkerk. Van harte uitgenodigd, Evelien en Roberto

Stola's

Over mijn toga draag ik gekleurde stola's. In vier verschillende kleuren namelijk: groen, wit, rood en paars. Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik een stola draag en welke betekenis de verschillende kleuren hebben. In de negentiende eeuw zijn predikanten toga's gaan dragen tijdens het voorgaan in een kerkdienst. De toga was van oorsprong een academisch gewaad. Predikanten hoopten hierdoor wat meer aanzien te krijgen. De toga kreeg echter ook een meer geestelijke betekenis. Door het dragen van een toga symboliseert een predikant dat hij niet zijn eigen woord spreekt, maar het Woord van God. Om meer het ambtelijke en minder het academische van het gewaad te benadrukken zijn in de loop van de vorige eeuw predikanten over hun toga gekleurde stola's gaan dragen. De stola's bestaan uit meerdere kleuren. De kleuren passen bij het kerkelijke jaar en elke kleur heeft weer een symbolische betekenis:

Wit: kleur van reinheid, schoongewassen zijn, licht en feest (Kerst, Pasen, huwelijk, doop en uitvaart)

Paars: kleur van boete en inkeer (Advent en Lijdenstijd)

Groen: kleur van hoop, groei en toekomst (steeds na de grote feesten)

Rood: kleur van vuur en verwijzend naar de Heilige Geest (Pinksteren, bevestiging ambtsdragers en belijdenis)

Vanuit de pastorie: Goede wensen

Aansluitend bij de meditatie willen wij ook iedereen voor het nieuwe jaar dit toewensen: 'Ga met God en hij zal bij je zijn'. Heel mooi is het om te mogen beseffen dat we samen met God het nieuwe jaar in mogen gaan. Dat maakt je leven zo veel mooier en waardevoller. Voor vreugde en verdriet hebben we een God op wie we mogen terugvallen. Voor onze dankbaarheid en vragen mogen we ons tot God richten. Hij geeft zoveel mooie en goede dingen in ons leven en wil ons ook nabij zijn wanneer ons leven soms anders verloopt.

Met een nieuw jaar voor ons mogen we ook denken aan onze gemeente. Samen gaan we ook, als gemeente, een nieuw jaar in. Dit mogen we samen met God doen. Wat is het toch bijzonder dat God ons elke week uitnodigt om Hem te ontmoeten en groot te maken tijdens de kerkdienst. Samen, jong en oud, mogen we naar de kerk komen om God en elkaar te ontmoeten. Het is fijn dat we hier jong en oud mogen schrijven. We zijn een jonge gemeente met veel kinderen, tieners en jongeren. Geweldig en bemoedigend. Ook dit jaar mag het onze wens zijn dat jong en oud zich thuisvoelt in de kerk en dat iedereen gezien wordt. Het mag ons verlangen zijn dat ook de Geest zijn werk mag doen, ons hart aanraakt, ons doet groeien in het geloof en ons steeds weer enthousiast maakt over God en zijn liefde.

Een hartelijke groet ook namens Evelien, Lihle en Tshago,

Ds. Roberto Buijs

Wijk ds. Lampen

(sectie 5, 6 en Oene/Zuuk)

Bij de diensten

Het leven van Abraham, die ook wel de vader van alle gelovigen wordt genoemd, is interessant genoeg om daar verschillende keren in de verkondiging bij stil te staan. Nadat we op 13 januari hebben stilgestaan bij zijn

roeping en zijn tocht uit zijn geboorteland naar het land Kanaän, zullen we op 10 februari opnieuw stilstaan bij dit land. Neef Lot mag kiezen als het land te vol blijkt te worden van al het vee dat Abraham en Lot hebben ontvangen van de Here. Er is sprake van een overvloedige zegen. Lot kiest voor het vruchtbare land rond Sodom en Abraham moet het doen met een schraler gebied maar ondertussen is daar de hemel geopend.

In de avonddienst van 17 febr. staan we stil bij het geloof van Abraham, waarvan we lezen dat God het hem tot rechtvaardigheid heeft gerekend. De apostel Paulus helpt ons in Rom. 4 om hier een goed zicht op te krijgen.

Onze zieken

Germa Scholten (Allendelaan 69) heeft een operatie aan een eierstok ondergaan. Een grote tumor is hierbij verwijderd en gelukkig is er goede hoop dat er geen verdere behandelingen nodig zijn. We bidden om een voorspoedig genezingsproces.

Hermien Dijkkamp (St. Crusiusweg 49) zal binnenkort een borstoperatie ondergaan. We bidden haar Gods nabijheid toe tijdens de ingreep en bij het herstel erna.

Johan de Weerd (Hoofdstraat 185) is geopereerd aan zijn slokdarm. De tumor is verwijderd en nu zal er nog een heel revalidatieproces volgen. Veel moed en sterkte en Gods zegen hierbij toegewenst!

Teunis Kamphuis (St. Marienweg 4) is gestopt met de behandelingen. Deze hadden helaas geen effect meer. Zijn krachten nemen gaandeweg af. Moge de Here hem troosten in deze tijd van afscheid. Ten slotte leven we ook mee met *Jannie van den Hoek* (Haverkampsweg 21). Haar krachten nemen ook steeds meer af. Zullen we haar en haar geliefden in gebed omringen? Ja, biddend mogen we als gemeente van Christus meeleven met onze geliefden die ziek zijn en met hun partners en familie.

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.

Houd mij vast in uw sterke hand.

*Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met u hoog boven de storm.*

Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel in God alleen.

Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

(NLB. 940:1,2)

Giften Voor het College van Kerkrentmeesters mocht ik 1x10 en 1x20 euro ontvangen.

Uit de pastorie

Allereerst willen we u en jullie allen een gezegend 2019 toewensen! Moge de Here in dit nieuwe jaar onze levens leiden aan Zijn hand naar de grazige weiden van rust, vrede en liefde. Dat mogen we als gelovigen verwachten en dat is toch altijd nog heel wat anders dan maar afwachten wat het nieuwe jaar ons weer zal brengen.

Laten we zingend bidden met psalm 25: *Here, maak ons Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend!* Verder willen we iedereen hartelijk danken voor alle mooie kerstkaarten en andere presentjes die we mochten ontvangen voor de feestdagen! Het is ook goed te mogen ervaren dat lieve zussen en broers in Christus ons omringen met gebed en meeleven. Een hartelijke groet van ons vieren!

Fam. Lampen

Overleden

Op woensdag 12 dec. jl. overleed in de St. Anthoniehof
Albert Jan Rorije

Hij is 82 jaar oud geworden. Na een huwelijk van 58 jaar is zijn vrouw Annie Rorije-Leurink nu alleen. Het was een kort sterfbed. Altijd vocht hij om er te kunnen blijven voor zijn beminde. Ook op het laatst. Hij leek ook weer wat op te knappen, maar toch sliep hij plotseling in.

Albert Jan is in 1936 geboren in een kerkelijk meelevend gezin te Wapenveld. Naast trouwe kerkgang leerde hij Bijbellezen en bidden, wat tot het einde van zijn leven belangrijk bleef. Dat merkte ik als ik bij hem op bezoek kwam. Eind 1995 kwam hij met zijn vrouw Annie in Epe wonen waar het kerkelijk leven in onze gemeente zijn geloofsleven stimuleerde. Aan de Zuukerweg kwamen zij te wonen. Toen leefde broer Jan van Annie nog, die sinds 1968 bij hen woonde en met hen meeverhuisde naar Epe. Hij werkte op de sociale werkplaats te Epe wat de eigenlijke reden was waarom zij in Epe gingen wonen.

Net als voorheen in Wapenveld werden zij ook in Epe kerkelijk en maatschappelijk actief. In Wapenveld had Albert Jan al in de ouderraad en de feestcommissie van de school gezeten. Ook was er altijd wel iemand die (door hen samen) geholpen moest worden. En zo waren zij vaak in de weer voor anderen, gewoon uit naastenliefde. Ook mochten zij de wederzijdse ouders en broer Jan Leurink tot het laatst toe verzorgen en hebben daar nooit spijt van gehad. Immers, zij hoefden dan daarna nooit te zeggen: 'Had ik maar...'. Deze neiging om altijd klaar te staan voor anderen maakte dat ze ook in Epe al weer gauw vrienden kregen. Tot op de huidige dag in de St. Anthoniehof is dat zo, waar Albert Jan zeer geliefd was en Annie veel deed (en nog doet) bij haar dagelijkse bezoeken. De waardering hiervoor troost haar nu Albert Jan er niet meer is. Albert Jan... Wat was hij verzot op voetballen. Toen hij 18 was brak hij helaas zijn been. Geen voetballen meer, maar daardoor ook na zes weken weer uit militaire dienst en met zijn 50^e afgekeurd voor zijn werk. Eerst slager tot zijn 22^e en daarna in de bouw. Na zijn afkeuring nog goede jaren tot hij in 2010 darmkanker kreeg en daarna in 2011 een herseninfarct. Dit laatste veranderde zijn karakter aanzienlijk. Van stoer en enigszins zwart/wit naar zacht en flexibel. Voor de weg die hij daarna moest gaan was dit gunstig. Zo kon hij beter het verlies van zijn zelfstandigheid dragen. Eerst in De Weezelanden, toen vanaf 7 maart 2011 in de Wendhorst en tenslotte vanaf 16 december 2016 in de St. Anthoniehof. Hierbij kwam wel eens het verdrietig makende besef van het misverstand van sommige bezoekers die dachten dat hij dement was. Dat was hij niet. Wel was hij beperkt in het uiten van zijn gedachten. Toen ik bij mijn eerste bezoek met hem Psalm 139 las, merkte ik aan hem dat dit hem raakte en ontroerde. Vooral het eerste vers: 'Here, Gij doorgrondt en kent mij'.

De Here kende en doorgrondde hem als geen ander. Hij verstond van verre zijn gedachten. *'Want er is geen woord op mijn tong, of zie, Here, Gij kent het volkomen'.*

Op maandag 17 december was dan ook vers 1b de tekst voor de rouwprediking in het uitvaartcentrum te Wapenveld. Dochter Gerda en haar Freddy en hun kinderen Anne-Marijn en Bas (waar Albert Jan zo trots op was) hebben wij toen, samen met hun moeder en oma Annie, in onze voorbede opgedragen aan de Here en Hem daar samen ook gedankt voor het leven van Albert Jan.

Ten slotte hebben wij getroost afscheid genomen van zijn lichaam op de begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld, belijdend het geloof waarin hij mocht leven en sterven.

Wel en wee

- *Mevr. Schut*, Beekweide 91, mocht terugkeren uit het ziekenhuis.

- *Dhr. Logtenberg*, Maatkampstraat 18, is wegens longontsteking opgenomen in het IsalaZH te Zwolle.

- *Mevr. Elskamp*, Kanaalweg 52, herstelt langzaam van een traject van bestralingen wegens darmkanker.

- *Dhr. van de Hel*, Fazantstraat 7 Vaassen, is vanuit het GelreZH naar de Martinushof te Twello gegaan in afwachting van plaatsing van een nieuwe hartklep te Nieuwegein. Zijn adres in Twello is St. Maartensers 85, kamer 164.

- *Mevr. Stijf*, Roggestraat 31, heeft voorbede gevraagd i.v.m de uitslag die zij verwacht op een darmonderzoek

- *Mevr. van Werven*, Sint Jorisweg 11, heeft regelmatig bemoediging nodig om het dagelijks leven in bed vol te kunnen houden.

- *Dhr. van Wijk* bereidt zich erop voor dat hij moet heengaan nu de gebruikelijke medicatie tegen prostaatcancer niet meer helpt. Er wordt nu een medicijn toegepast waarvan we hopen dat het nog mag helpen.

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie die tevens getroffen wordt door de ziekte.

Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het ook hard nodig.

Laten wij ook niet vergeten hen die korter of langer geleden met rouw te maken kregen of die liever (nog) niet genoemd willen worden, waaronder ernstig zieken, maar die wel op onze voorbede hopen of rekenen.

Verantwoording

Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor de kerk:

€ 20,- (J.), € 10,- (D.), € 20,- (O.), € 10,- (R.), € 10,- (R.), € 30,- (T.) en € 10,- (W.) voor het verjaardagsfonds.

Alle gevers zeer hartelijk dank. Uw kerkelijke gemeente heeft het ook in dit nieuwe jaar hard nodig.

Ten slotte

En zo zijn we opeens weer in een nieuwe jaarkring terecht gekomen. 2019 jaar na de geboorte van onze Here Jezus Christus.

Uit alle Heil en Zegenwensen van de afgelopen weken blijkt dat we elkaars toekomst veilig weten en wensen in de ook voor ons doorboorde handen van onze Heiland. Of het is in leven of sterven, wij zijn van Hem. Of het is in tijd of eeuwigheid, Hij gaat ons voor op het Levensspoor. Want Hij heeft met Zijn kostbaar bloed volkomen betaald voor al onze zonden en ons zo tot Zijn eigendom gemaakt. Ik greet u in Hem hartelijk!

Ds. E. Kolkert


Actie
Kerkbalans
2019

Van harte gefeliciteerd

26 jan.	Mevr. J. Ebbenhorst-van den Doel Alb. Schweitzerlaan 149, 8162 DR Epe	88 jaar
31 jan.	Mevr. H. van de Burg-van der Haar Zuukerweg 59, 8162 XV Epe	83 jaar
01 febr.	Dhr. J.C. van der Laan Gildeland 17, 8162 XL Epe	80 jaar
02 febr.	Dhr. H. Gort Elzenweg 1-A, 8161 RV Epe	81 jaar
07 febr.	Dhr. B.H. Wietzes Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe	90 jaar
10 febr.	Mevr. L.P. van Wijk-Rodenburg Marktplein 10-21, 8161 EE Epe	81 jaar
13 febr.	Mevr. H. Horst-Bijsterbosch Sleedoorstraat 5, 8162 VA Epe	82 jaar
14 febr.	Mevr. P.C. Elskamp-van Gortel Kanaalweg 52, 8161 PV Epe	81 jaar
16 febr.	Mevr. W.F. Koopman-Onderstal Ledderweg 64, 8161 SR Epe	84 jaar
20 febr.	Mevr. W. Veldhuis-van Essen Smitskamp 26, 8162 HG Epe	81 jaar

Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba!

Van de Diaconie

Verslag vakantieweek Nieuw Hydepark 2018

Wat hebben alle bijna 40 gasten en ± 30 vrijwilligers weer een fijne vakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn gehad. Er was net als andere jaren weer voldoende verpleegkundige hulp aanwezig, zodat iedereen die hulp nodig had - in welke vorm dan ook - mee kon met deze week. Zoveel warme aandacht voor elkaar, zoveel plezier samen, zo goed verzorgd en verwend. En ook het weer was de hele week fantastisch, zodat er veel gewandeld kon worden. Nieuw deze week was een klein treintje waar twaalf gasten in konden en waarmee door het mooie park rond Nieuw Hydepark een ritje gemaakt kon worden. We zijn dankbaar dat dit alles telkens weer mogelijk gemaakt kan worden, mede door zoveel sponsors.

Wat hebben we genoten van de diverse activiteiten! De zaterdagavond werd ingevuld door de vrijwilligers met liedjes, sketches en een quiz. Verder die week waren er o.a. een high tea, de Dorpse Deerns, een verwendag met medewerking van kapsters en pedicures, de diaconiegroep, de juf, de bakker en de dominee, de knutseldag, een uitstapje voor enkele mantelzorgers, het gymuurtje, de vossenjacht en zeker niet te vergeten het genieten in een bubbelbad. Ook gingen we een dagje uit naar openluchtmuseum in Arnhem, waar nog extra vrijwilligers klaar stonden zodat alle gasten een rolstoel konden gebruiken.

Evenals voorgaande jaren was er elke ochtend weer een gedicht dat door de vrijwilligers 's nachts was gemaakt. Er waren waardevolle gesprekken samen en de mooie diensten met de dominee. Het was compleet en fantastisch. U ziet het, een goed gevuld programma met tussendoor de nodige rustmomenten. Mocht u na het lezen van deze informatie ook belangstelling hebben voor zo'n mooie vakantieweek, dan kunt u zich hiervoor ter zijner tijd aanmelden. Nadere informatie volgt later dit jaar in uw kerkblad. Lieve groet,

Tonny

Nieuw Hydepark Doorn 2018

'Jeugdherberg voor ouderen' zo noemt mijn dochter de prachtige locatie waar wij een week lang mogen genieten van een heerlijke vakantie.

Na een aantal zorgelijke dagen thuis: wat moet ik meenemen, wat niet vergeten, wie wil me naar de bus brengen, is het dan zo ver. Instappen en op weg via Vaassen richting Doorn.

Ontvangen worden door stralende gastvrouwen en gastheren voelt als een thuiskomen. Ze zorgen voor rollators en brengen onze koffers naar de kamers. Een week van thuiszijn omringd door stralende vrijwilligers, genieten van alle zorg om je heen, vermaak dat wordt aangeboden, maaltijden, kerkdiensten, gesprekken met elkaar en genieten van het stralende weer en buiten zitten. Zoveel samen beleven is voor mij: kerkzijn zeven dagen in de week. Graag wil ik alle mensen die zich inzetten om ons een fijne week te bieden bedanken voor hun stralende inzet. Een hechte groep, die onderling niet uitgepraat raakt, heb ik waargenomen.

Jo de Vries van der Horst

“STAMPOTTENBUFFET”

Op D.V. 26 januari a.s. om **17.00 uur** organiseert de diaconie weer het jaarlijkse stampottenbuffet in de Goede Herderkerk.

De kosten voor dit buffet bedragen
€ 10.00 p.p. (incl. drankjes)

De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project:
“Hulp aan straatkinderen in Colombia”.

Wilt u deelnemen aan het stampottenbuffet?

Dan heeft u de gelegenheid om zich op te geven
t/m woensdag 23 januari 2019.

Tevens willen wij de gemeenteleden vragen wie voor ons een stampot wil bereiden zoals: boeren-/zuurkool, hutspot en/of overheerlijke desserts.

Voor deelname aan het stampottenbuffet en/of het bereiden van een stampot of een dessert kunt u zich opgeven bij:

Hillie Stenfert tel. 0578-615360
t/m woensdag 23 januari 2019

Wilt u opgehaald worden? Dan regelen wij dat voor u!
ALLEN HEEL HARTELIJK WELKOM!!

Namens de diaconie,
Hillie Stenfert

Collecteoverzicht:

20 januari - Kerk in Actie, Oecumene

Dag voor de eenheid: migratie verbindt kerken wereldwijd.

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven.

Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200.

Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek.

27 januari- Kerk in Actie, jeugdwerk JOP – Goede Herderkerk

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12 jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

3 februari- Kerk in Actie, Werelddiaconaat

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en steunt zij andere werelddiaconale projecten.

10 februari- Gevangenzorg Nederland

Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger betrokken.

Deze organisatie gelooft in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan. Gevangenzorg Nederland participeert als volwaardig nationaal zelfstandige organisatie in Prison Fellowship International die in meer dan 100 landen is vertegenwoordigd. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven.

Gods hand

*Ik zie in zoveel dingen
De vinger van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen
Als zaad over het land.
Al ligt het daar verborgen
Een winter lang, het wacht.
Wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht!*

*De bloesems aan de bomen,
de vogels in de lucht, die zingen:
God zal komen,
de Geest geeft goede vrucht!
Het woord is uitgesproken,
het zaad valt wereldwijd
uw lente is ontloken,
de grote zomertijd.*

*Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in de hoge
De oogst is levenslicht!*

A.F. Troost

17 februari- Kerk in Actie, Noodhulp

Kerk in Actie om droogte te bestrijden in Ethiopië.
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en ze verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte. Via uw bijdrage kan de Ethiopische Kerk extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. Belangrijkste inzet is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink)water. Met uw hulp kan de kerk ook nieuwe waterbronnen slaan en beschadigde waterbronnen repareren.

Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten: januari-februari: Leger des Heils

'Geïnspireerd door Gods geest stellen wij ons liefdevol en dienstbaar op in de samenleving. Want elk mens doet er toe en mag er zijn. Het Leger des Heils blijft perspectief bieden en naast de ander staan in zijn of haar zoektocht naar zingeving, of op de weg terug richting het hart van de samenleving. De realisatie hiervan vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Samenleven doen we gewoon samen.' Verdere informatie over het Leger des Heils zie: www.legerdesheils.nl

De diaconie beveelt alle bovenstaande collectes van harte bij u aan. Een groet namens de diaconie,

Riet de Graaf



project 2018/2019:
Hulp aan straatkinderen in Colombia

Stichting Straatkinderen

Voetbalschool

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat en dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie kunnen jongeren die een opleiding volgen begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Een van de activiteiten van de Stichting Medellín is de voetbalschool, La Naranja Mecánica, waar Johan Parra Velez aan deelneemt.

Zonder eten naar school

De 13-jarige Johan Parra Velez is een enorm voetbaltalent. Hij maakt mooie passes die je niet verwacht van een kind van zijn leeftijd. Johan is een echte winnaar en geeft niet snel op. Hij traint dan ook hard bij de voetbalschool.

Met zijn moeder, zijn oma, zijn kleine halfzusje van 6 maanden en een nichtje van 18 jaar woont hij in een appartement met twee kleine kamers. Er staan twee bedden waar ze met z'n vijven in slapen. Ze komen uit Valdivia, een dorp ten noorden van Medellín. Vijf jaar geleden zijn ze naar Medellín gevlucht vanwege het geweld in de regio. Zijn vader is toen vermoord. Zijn nichtje, die een verstandelijke handicap heeft, heeft haar moeder ook verloren door het geweld. Zijn halfzusje is verwekt door een soldaat die niets meer van zich heeft laten horen.

De moeder van Johan verdient soms een beetje geld door tijdschriften in de wijk te verkopen. De familie krijgt officieel hulp van de overheid omdat ze te boek staan als ontheemden, maar ze hebben dit jaar nog geen cent ontvangen. Wil je daadwerkelijk een uitkering ontvangen, moet je er zelf achteraan en een lange adem hebben. Er is regelmatig geen geld in huis. Het komt voor dat Johans moeder naar het veld komt en de trainer vertelt dat haar zoon niet komt omdat hij die dag niets gegeten heeft. Op zulke dagen gaat hij zonder ontbijt naar school en is er voor hem tussen de middag geen lunch. (wordt vervolgd)



Nieuw project zendingsbussen

OPEN DOORS/ZENDINGSPROJECT

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Met betrekking tot ons zendingsproject in Noord-Korea: Noord-Korea is een absolute dictatuur. Inwoners aanbidden verplicht de leider van het land, Kim Jong-un. Hij bezit alle macht van het land en is hoofd van staat en leger. Door de gesloten economie - het land probeert zelfvoorzienend te zijn - zijn er in Noord-Korea veel tekorten. Voedselschaarste blijft een groot probleem. Noord-Koreanen zijn verplicht hun leider Kim Jong-un te aanbidden. Alle andere godsdiensten zijn verboden. Er zijn in de hoofdstad Pyongyang vier kerken strikt onder staatstoezicht. In werkelijkheid worden christenen opgepakt en veroordeeld. Ook de familie van christenen loopt kans te worden opgepakt en naar heropvoedingskampen te worden gestuurd, christen of niet. Harde cijfers zijn moeilijk te geven maar het aantal vermoorde en veroordeelde christenen lijkt te stijgen.

Verontrustend is dat het aantal moorden openlijker plaatsvinden. Daarnaast straft Noord-Korea gevluchte onderdanen steeds zwaarder. Helaas stuurt China de vluchtelingen, onder wie ook christenen, nog steeds terug naar Noord-Korea. (wordt vervolgd)

Germa Steert

Van de Kerkenraad

Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 12 december 2018 valt het volgende te melden:



- **Mededelingen/Verslagen.** De verslagen van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad 26 november 2018 en het DUO-Moderamen-overleg (Goede Herderkerk en Regenboogkerk) van 29 november 2018 zijn besproken.
- **Kerkrentmeesters.** De voorbereiding van de Actie Kerkbalans is in volle gang.
- **Dhr. A. Vreugdenhil** is bezig met een boekje over alle wetenswaardigheden van de Goede Herderkerk zoals bijv. de Levensboom en de betekenis van de vorm van de vloer etc. Er zal eenmalig een bijlage bij het kerkblad komen. Ook is het een handig boekje voor nieuw-ingekeenen.

OPROEP! Mevr. R. Beumer en mevr. M. Wittingen hebben aangegeven dat zij na vele jaren (respectievelijk 10 en 30 jaar!) per 1 januari 2019 zullen stoppen met het maken van de liturgieën voor de luisteraars thuis (bij beamerdiensten) en rouw- en trouwdiensten. De kerkenraad en de gemeente zijn dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht!
Dit betekent tevens dat de kerkenraad op zoek is naar gemeenteleden die hun taken kunnen overnemen. Voor dit mooie werk kunt u zich melden bij de scriba!

VACATURES KERKENRAAD

Op 6 januari 2019 zijn (her-) bevestigd:

Ouderlingen:

Mevr. E. Schurink-Reurink (bevestigd)
Dhr. C. Kamphuis (herbevestigd)
Dhr. A. van de Burgt, scriba (herbevestigd)

Diakenen:

Mevr. G. Kooiman-Stijf (bevestigd)
Mevr. H.J. de Graaf (herbevestigd)
Mevr. H. Stenfert (herbevestigd)

Dit betekent dat er nog een aantal vacatures vervuld dienen te worden: 1 ouderling, 1 diaken en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Op 19 mei 2019 zal een bevestigingsdienst gehouden worden om tussentijdse bevestiging mogelijk te maken.

De gemeenteleden worden dringend verzocht om namen in te dienen bij de scriba om te komen tot vervulling van de overige vacatures!

Ook willen wij u vragen om te bidden voor arbeiders in de wijngaard van Onze Heer! Zoals u in de bevestigingsdienst van 6 januari 2019 hebben kunnen horen: het in dienst staan van God en zijn gemeente is een geschenk (van genade) van Hem!

A. van de Burgt, scriba

Dankjewel!

Nu is de periode afgesloten waarin ik als ouderling mocht werken in de Goede Herderkerk. Heel, heel vaak, rijdend in mijn VW Upje van Emst naar Epe, naar iemand in wijk 2, luisterde ik naar het lied van Amy Grant.

El-Shaddai, El-Shaddai (God Almachtig)
El-Elyon na Adonai (God in de hoge)
Age to age, You're still the same (jaar na jaar, U bent altijd dezelfde)
By the power of the name (door de kracht van de naam)
El-Shaddai, El-Shaddai (God almachtig)
Erkamka na Adonai (wij houden van U)
We will praise and lift You high (wij loven U en houden U hoog)
El-Shaddai (God Almachtig)

Het ontroerde mij steeds en deed me beseffen dat ik in Zijn Naam mocht gaan en de betekenis van dit lied met u mocht delen. Graag zeg ik nu tegen alle Goede Herderkerkers in wijk 2: Heel hartelijk dank voor de contacten die er waren en uw gastvrijheid! Gods liefdevolle nabijheid en zegen gewenst voor u allen.

Hartelijke groet van Maartje van Ark

Gemeenteveria

Veel dank

Van vele kanten kregen we Kerstkaarten en Nieuwjaarswensen, vaak met een lieve tekst erbij. Namens Joke en mijzelf willen we u hartelijk danken. Wederkerig wensen wij u heil en zegen toe in het nieuwe jaar. Het ga u goed. Hartelijke groet.

Ds. Dries van Meulen

Hartelijk bedankt lieve mensen,

Helaas ben ik al lange tijd door ziekte getroffen, maar gedurende deze tijd zijn we overladen door een enorme hoeveelheid kaarten en brieven ter bemoediging. We willen u allen heel hartelijk danken voor dit medeleven. Het ziekteproces is in een nieuwe fase gekomen. Omdat de huidige medicijnen niet meer werken, wordt er een nieuw medicijn toegepast. Hopelijk is dit nog een nieuwe strohalm. Maar we mogen ook weten, dat ons leven in Gods hand ligt. De hartelijke groeten van,

Lenie en Jaap van Wijk

Bedankt!

Ik wil graag langs deze weg iedereen hartelijk bedanken die ons in deze moeilijke periode heeft bijgestaan en nog bijstaan tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw. Heel veel steun mochten wij ervaren van de gebedsgroep en in het bijzonder van ds. Kolkert.

L.J. Jansma, Albert Schweitzerlaan 39

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken, die de afgelopen tijd met ons heeft meegeleefd door middel van kaartjes, telefoontjes, gebed of bezoeken. Het heeft ons goed gedaan!

Jan en Corrie Kers

“Epe zingt op Zondag”

De volgende zangavond is op zondagavond 20 januari. Bent u ook nieuwsgierig hoe de zangavond zal verlopen? Want de liederen van deze avond zijn deze keer niet

door de zangcommissie uitgezocht. Het gaat nu om liederen die voor u persoonlijk een heel bijzondere betekenis kunnen hebben. Een lied dat u raakt om een bepaalde reden van blijdschap, dankbaarheid, zorg of verdriet. Wij hebben u gevraagd of u dat lied wilde delen met het verhaal dat erbij hoort. Dank voor de reacties die we mochten ontvangen. Uit de reacties hebben we een mooie zangavond samengesteld. Een beetje anders dan we gewend zijn, maar minstens zo mooi. Weet u van harte welkom op 20 januari om 19.00 uur en neem zoveel mensen mee als u wilt. Graag tot ziens. Hartelijke groet, De zangcommissie



Seniorencontact

Allen veel goeds gewenst in dit nieuwe jaar! Inmiddels is de eerste bijeenkomst geweest in de Regenboogkerk. Onze gastspreker was dhr. Bauke Terpstra, die ons kennis liet maken met 'Het Vossenbroek vanaf de IJstijd'. Het resterende programma t/m mei ziet er als volgt uit:

Regenboogkerk, **13 februari 2019**

'Malta', gastspreker dhr. Jaap Bonhof

Regenboogkerk, **13 maart 2019**

'Osteopathie', gastspreker dhr. A. Beekman

Regenboogkerk, **10 april 2019**

'Fabergé eieren', gastspreker mevr. H. Kempink

Seniorencontact-reisje: **8 mei 2019**

(bestemming reisje nog niet bekend)

Hopende u allen weer te ontmoeten,

Ella, Helga, Sita en Martha

Week van Gebed, 20 t/m 27 januari 2019 Thema: *Recht voor ogen*



Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl. In Epe worden door verschillende kerken samen gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Ook als Goede Herderkerkgemeente doen wij weer mee met de Week van Gebed.

Er is een uur van gebed van **18.30-19.30 uur** op:

maandag 21 jan. in Antenne van de Regenboogkerk
woensdag 23 jan. in de Goede Herderkerk
vrijdag 25 jan. in de Sionskerk

U/jij bent alle avonden van harte uitgenodigd om mee te komen bidden.

Ds. Roberto Buijs, Hanny Visser en Maartje van Ark

Kerst 2018 zondagsschool

Wij kijken met elkaar terug op twee mooie kerstvieringen in de Goede Herderkerk en in de kapel in Zuuk.

Het kerstfeest in de Goede Herderkerk ging over de licht-dragers waar we de zondagen daarvoor met elkaar over hebben gesproken en gewerkt. Verder hebben we het kerstverhaal gehoord en met elkaar liederen gezongen. Het was een fijn en goed bezocht kerstfeest. Na afloop kregen alle kinderen een boek mee en konden we nog napraten onder het genot van chocolademelk. De collecte voor Amnesty heeft € 159,89 opgebracht.

Ook in de kapel van Zuuk werd er kerstfeest gevierd. We kregen bij binnenkomst een ster of stip. Deze moesten we op onze hand plakken. We hebben geluisterd naar het kerstverhaal dat door verschillende kinderen is voorgelezen. Daarna mochten we luisteren naar het verhaal van sterren en stippen van Max Lucado.

Tussendoor hebben we liederen gezongen onder begeleiding van orgel en gitaar. Na afloop kregen de kinderen ook hier een boek en lekkere warme chocolademelk. Een mooie viering in een volle kapel.

De collecte voor het ZWO-project heeft € 76.14 opgebracht. Verder willen wij u allen hartelijk danken voor het geven van een gift voor de zondagsschool van de GHK. Wij hebben het mooie bedrag van € 2660.- mogen ontvangen. Hiermee kunnen we werkmateriaal voor de kinderen, spullen voor het Kerstfeest, de Paasgroet en de gezinsdiensten, ook de jongerenbijbel die bij de overstap naar het Voorgezet Onderwijs wordt meegegeven, bekostigen. Heeft u geen acceptgiro ontvangen en wilt u alsnog een gift overmaken op ons rekeningnummer? Dan is dit het gironummer van de zondagsschool GHK in Epe: NL86INGB0002967642
Eva Vinke



Kerstfeest zondagsschool

Op zondag 23 december was het Kerstfeest van de zondagsschool. Het was de vierde Adventszondag. De kinderen van de zondagsschool hadden slingers gemaakt. Voor in de kerk stond een kerstboom met mooie versiering. Voordat het begon mochten we naar een zaaltje. Toen het orgel begon te spelen kwamen de kinderen met drie lantaarns binnen. We gingen zingen en bekeken een filmpje over het Kerstverhaal. Aan het eind mochten we met alle kinderen het podium op. Daar zongen we het lied: 'Vrolijk kerstfeest iedereen'. Eerst zongen de kinderen twee coupletten en het refrein. Later antwoordden de mensen uit de kerk. Dit klonk mooi.

Toen het afgelopen was mochten de kinderen weer terug naar het zaaltje. Daar kregen ze koek, ranja of chocolademelk en een mooi boek. Het was een gezellig kerstfeest. Groetjes van,

Niek en Bram van Welsum

ROMMEL- en BOEKENMARKT

De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur. Het rooster voor de inzameling op **2 februari 2019**:

Inzameling Berghoeve

Agaath Dijkhof (coördinator), Annie Overeem, Nel van Doeselaar, Cees Kamphuis, Johan Schroten en Gerard Riphagen.

Inzameling kerk

Eva Raga, Hannie Zwarts, Joke van Meulen

Inzamelen/ophalen

Richard Heijloo (aanhanger kerk), Remie van Hell (aanhanger), Herman Dijkhof (aanhanger), medewerkers Van Triest Schilders (aanhanger) Jeroen Bouwman, Gerben Kamphuis, Henri Dijkhof en Gerrit Zwarts.

In iedere categorie is een extra persoon ten opzichte van vorig jaar ingedeeld, zodat het inzamelen sneller verloopt.

Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen. Mochten er spullen thuis opgehaald worden op bovenvermelde datum, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029.

Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in principe NIET meenemen. Op de website van de kerk is hiervoor een lijst opgenomen:

www.goedeherderkerke.nl/rommel_en_boekenmarkt

Mededelingen rommel- en boekenmarktcommissie. Nog even voor de goede orde op een rijtje (zie ook vorig kerkblad):

- Wijziging data inzamelingen: inzameling in april vervalt!

Op de eerste zaterdag in april (de zaterdag vóór het rommelmarktweekend) zal er geen inzameling plaatsvinden. De laatste inzameling voor de rommelmarkt is op zaterdag 2 maart!

- Datum medewerkersvergadering (om alvast in uw agenda te noteren ☺): donderdag 14 maart 2019, inloop vanaf 19.45 uur! Allen alvast van harte welkom! Uitnodiging volgt in volgende kerkblad. Namens de rommelmarktcommissie,

Greet van Bolhuis

tel. 629985 – 06-21974149

e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerke.nl



Vijf dames in India

Als u dit leest ben ik (Froukje) op zendingsreis in India. Ik heb er zin in en vind het spannend tegelijk. Nog niet eerder was ik twee weken bij mijn kinderen vandaan. Ja, ik ben een beetje een zacht gekookt eitje als het om mijn kinderen gaat. Maar het schijnt gezond te zijn ;)

Ons team is 5 vrouwen sterk. De meesten zijn eerder in India geweest. Voor een vrouw is India nieuw. Ik zal de dames introduceren bij een aantal voor hen onbekende projecten in andere sloppenwijken. Alle projecten zijn gericht op 'community development' in combinatie met evangelieverkondiging.

Het is ontzettend leuk om het enthousiasme aan beide kanten te zien. Hier in Nederland zijn we enthousiast over wat we mogen doen en nieuwsgierig naar wie we gaan ontmoeten. Vanuit India krijg ik ook enthousiaste en bereidwillige berichten van onze contactpersonen.

Het doel van deze reis is wat mij betreft tweeledig. Aan de ene kant het bemoedigen en ontmoeten van onze Indiase collega-zendingen. Aan de andere kant willen we werken aan voorlichting over menstruatie en hygiëne voor vrouwen. Wist u bijvoorbeeld dat een vrouw in haar hele leven gemiddeld 3000 dagen ongesteld is? Dat is acht jaar van haar leven!

Veel meisjes en vrouwen die leven in de sloppenwijk hebben onvoldoende voorzieningen om zichzelf schoon te houden tijdens hun menstruatie. Ze laten het lopen, zitten op een krant, gebruiken oude vieze lappen, gebruiken as – allemaal eigenlijk onvoorstelbaar. Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest om me hier meer in te verdiepen en hoe er wat aan te doen. Vrijdag 8 maart hopen we daarom een naaiatelier te openen in Heerde waar we uitwasbaar maandverband zullen gaan maken. Meisjes en vrouwen in India kunnen dan een tasje krijgen met spulletjes waar ze zo'n vier jaar mee kunnen doen. Dit jaar hopen we 500 tasjes met inhoud te maken. Er is echter al interesse voor een paar duizend.

Wat mij naast het praktische nut enorm aanspreekt aan dit project is het idee dat God voor je wil zorgen op je meest 'onreine' moment. Alles wat we hebben, ontvangen we uit Gods hand. Al het vrouwelijke is door God bedacht. We hoeven ons dus nergens voor te schamen maar mogen vrij en rein voor Hem staan. Ik hoop dat ik iets van die bijzondere liefde over kan brengen. Een hartelijke groet,

Team de lange

www.teamdelange.nl

Braamstraat 10, 8162 VM Epe

Kerststraatactie

Verslag kerststraatactie 2018

Ook dit jaar zijn we weer de straat op gegaan om met mensen in gesprek te raken over het geloof in Jezus Christus. De kerststraatactie van dit jaar was op woensdag en vrijdag 19 en 21 december. De toerusting en gebed vonden plaats in gebouw Vijvervreugd van de Grote Kerk. Om ca. 19.00 uur trokken we het dorp Epe in. Beide avonden bleven bidders achter in Vijvervreugd, zodat tijdens de actie steeds werd gebeden. Tijdens beide avonden hebben we met bijna 20 mensen mogen evangeliseren. We gingen met de zogenaamde 'Bijtjes' (Deventer koek) en boekjes de winkelstraten van Epe in. Aan de ca. 750 Bijtjes was een kaartje bevestigd met de tekst:

***"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Jezus Christus" (Joh. 14:6)***

De eerste avond gingen we met goed weer de straat op. Vanuit de marktkraam bij de Grote Kerk deelden we onze gifts uit lectuur uit. De straatwerkers namen de spullen mee in tasje en mandjes. Marcel stond net als vorige jaren weer in de kraam en dat deed hij weer vol overgave. Ook aan de opbouw van de kraam heeft hij zijn steentje bijgedragen.

De eerste ontmoeting was met een man en vrouw die samen aan de overzijde van de Grote Kerk op het terrasje zaten. Zij sprak ons direct aan. 'Weet je dat ik het enorm respecteer wat jullie christenen doen. Ik ben zelf van oorsprong moslim maar als ik zie wat jullie doen voor jullie naasten dan kan ik dat zeer waarderen'. De man naast haar beaamde dat. En dat was een leuke opsteker zo aan het begin van de avond.

Er waren vooral op vrijdagavond veel gezinnen met jonge kinderen in het dorp. We voerden mooie gesprekken met hen en deelden boekjes voor klein en groot uit. Het gebeurde ook wel dat de ouders zeiden dat ze niet gelovig waren maar dat één van de kinderen zei: 'Maar ik geloof wel hoor!' De kinderen gaan dan naar de christelijke school. Mooi om te zien dat ze toch met Bijbelverhalen thuiskomen.

Een vrouw pakte een bijbel van de kraam. Een geïllustreerd exemplaar en zei dat zij die voor haar man wilde meenemen. Toen zij de Bijbel open sloeg kwam zij direct op de tekst 'Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven'. Die tekst was duidelijk voor haarzelf bestemd want zij begon haar eigen verhaal te vertellen over de moeilijkheden die de laatste tijd op haar pad waren gekomen.

Ook in de buurt van de cafés en ijsbaan hebben we jongeren benaderd. Goede gesprekken over het geloof waren het gevolg en er werd zelfs met jongeren gebeden. Een jonge vrouw die kort geleden in Epe was komen wonen spraken wij aan en zij vertelde dat ze op zoek was naar een kerk. De volgende zondag was zij aanwezig in de Goede Herderkerk. Het gebeurt gelukkig al, maar het is zo belangrijk dat we aandacht schenken aan nieuwe gezichten in de kerk. Ze moeten weten dat ze welkom zijn. Zo hebben we tientallen gesprekken mogen voeren. In Lucas 10 roept Jezus Zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders om de oogst binnen te halen.

Hij zei: "De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen". Het is zo belangrijk dat we naar buiten gaan om te getuigen van ons geloof. We merken dat de honger naar houvast in het leven steeds meer toeneemt. Wie biedt er nou meer houvast dan onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus. We hebben mogen zaaien die avonden. Gelukkig mochten we al biddend dit alles aan Hem teruggeven. Hij zorgt voor de oogst. Hij waakt daarover.

Het was geweldig dat we dit weer mochten doen en prachtig dat we zo kunnen samenwerken als leden van de Epese kerken, (evangelische) gemeenten en JMEO. Dank aan alle straatwerkers en helpers en bidders. Dank aan Hanny, Helma en Heidi voor het bevestigen van de 750 kaartjes aan de Bijtjes.

Ook de Grote Kerk droeg bij. Via de altijd spontaan meewerkende koster Jan Bibo konden we gebruik maken van het gebouw De Vijvervreugd en de stroomvoorzieningen voor de kraam.

Arjen van Klompenburg, weer bedankt voor het gebruik van de marktkraam. De ondernemersvereniging voor de toestemming en het meeliften bij de vergunning. Bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons zijn Heilige Geest heeft geschonken waardoor we met zoveel energie, enthousiasme en liefde de allermooiste boodschap konden delen.

Namens de evangelisatiecommissies,

Heidi Scholten, Anneke de Groot,
Erik van Beest en Henk van den Berg

Ledenmutaties

Gedoopt

Op 30 december 2018 is gedoopt Wout ter Beek, hij is de zoon van Dennis ter Beek en Marjolein Bovendorp, Groenweg 3, 8167 LZ Oene

Ingekomen

Dhr. J.H. Schoonhoven en zijn vrouw J.C. Schoonhoven
Pelzerpark 21, 8162 GA Epe

Dhr. C.M. Wursten
Warande 24, 8162 KA Epe

Verhuisd

Familie Ruijsink-Zwarts met 2 kinderen
van Vlijtweg 17, 8181 CC Epe
naar Glazenmaker 89-A, 8162 TA Epe

Mevr. J.H. Steunenbergh-de Goeijen
van Glorialaan 17, 8162 VD Epe
naar Zwartelandstraat 45 (K-3B), 8162 HC Epe

Familie Breugem-de Weerd met hun zoon Charrie
van Burg. van Walsemlaan 29, 8162 GD Epe
naar Eperweg 26, 8167 LH Oene

Familie Willems-Riphagen met hun kinderen
van Horthoekerweg 14, 8167 LW Oene
naar Libel 9, 8162 XM Epe

Overleden

12 dec. 2018 Dhr. A.J. Rorije
gewoond hebbend St. Antonieweg 4 (K4) 8161CG Epe

14 dec. 2018 Mevr. E. de Vries-Smid
gewoond hebbend Het Bijtje 8, 8162 XS Epe

22 dec. 2018 Dhr. A. Kolk
gewoond hebbend Roggestraat 95, 8162 WW Epe

Bijbelleesrooster

Zo	20 jan.	Ester 2:12-18	Schoonheidsprijs
Ma	21 jan.	Ester 2:19-23	Aanslag mislukt
Di	22 jan.	Psalm 26	Schone handen
Wo	23 jan.	Luc. 4:1-13	Het Woord beschermt
Do	24 jan.	Luc. 4:14-30	Het Woord irriteert
Vr	25 jan.	Luc. 4:31-37	Het Woord verwondert
Za	26 jan.	Luc. 4:38-44	Het Woord geneest

Zo	27 jan.	Ester 3:1-11	Haman gooit hoge ogen
Ma	28 jan.	Ester 3:12-15	Ongeluksgetal
Di	29 jan.	Ester 4:1-8	Verscheurd door verdriet
Wo	30 jan.	Ester 4:9-17	Help!
Do	31 jan.	Ester 5:1-14	Uitnodiging
Vr	01 feb.	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
Za	02 feb.	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd

Zo	03 feb.	Psalm 82	Rechtspraak
Ma	04 feb.	Jer. 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
Di	05 feb.	Jer. 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
Wo	06 feb.	Jer. 2:1-13	Israël gaat vreemd
Do	07 feb.	Jer. 2:14-22	Waardoor ging het mis?
Vr	08 feb.	Jer. 2:23-29	Aanklacht van God
Za	09 feb.	Jer. 2:30-37	Wie is je minnaar?

Zo	10 feb.	Luc. 5:1-11	Goede vangst
Ma	11 feb.	Luc. 5:12-16	Aangeraakt
Di	12 feb.	Luc. 5:17-26	Hoera, vergeving!
Wo	13 feb.	Luc. 5:27-39	Oud en nieuw
Do	14 feb.	Psalm 36	Kostbare liefde
Vr	15 feb.	Jer. 3:1-11	Dubbelhartig
Za	16 feb.	Jer. 3:12-21	Oproep

Zo	17 feb.	Jer. 3:22-4:2	Bekering
Ma	18 feb.	Jer. 4:3-18	Slecht-nieuws-gesprek
Di	19 feb.	Jer. 4:19-31	Weeën
Wo	20 feb.	Jer. 5:1-14	Overspel
Do	21 feb.	Jer. 5:15-31	De oorzaak van de ellende
Vr	22 feb.	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
Za	23 feb.	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?

Rooster kinderoppas

(Contactadres: Jeannet Sneller,
Haverkampsweg 10, tel. 611670)

20 jan.	Heidi van Essen, Bettine & Maureen Binnendijk & Isa Knippenberg
27 jan.	Klazina Reurink, Bianca Reurink, Lynn Kieskamp & Lisa Reurink
03 febr.	Karin Smit, Ilona Hendriks, Keisha & Imitha Sneller
10 febr.	Alie Niemeijer, Ans Visser, Esther Draaijer & Rianka Kiezebrink
17 febr.	Judith Kamphuis, Jolijn Mijnheer, Daan Binnendijk & Joshuel Keizer
24 febr.	Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Tessa Blok & Lisa Reurink

Het volgende nummer verschijnt
21 februari 2019, liefst per e-mail naar
redactieghk@gmail.com

t/m 12 februari 2019 (uiterlijk)
bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.

De hierna volgende verschijningsdata zijn:
28 mrt. en 2 mei 2019
Uiterste kopijdata daarbij 19 mrt. en 23 apr. 2019

Agenda

- 20 jan.** Epe zingt op Zondag, 19.00 uur in GH-kerk
21 jan. Zusterkring, aanvang 19.30 uur
23 jan. Gebedsbijeenkomst i.h.k.v. Week van Gebed in
Goede Herderkerk, 18.30 – 19.30 uur
26 jan. Stampotbuffet, 17.00 uur. Opgave t/m 23 jan.
02 febr. Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30
uur bij de kerk
04 febr. Vergadering College van kerkrentmeesters
19.00 uur (telavond kerkbalans)
04 febr. Zusterkring, aanvang 19.30 uur
06 febr. Vergadering van de Wijkdiaconie, 19.30 uur
06 febr. Vergadering van het Consistorie, 19.45 uur
07 febr. Kennismakingsavond wijk 2, aanvang 20.00 uur
13 febr. Vergadering van de Grote kerkenraad, 19.45 uur
13 febr. Seniorencontact in Antenne, aanvang 14.30 uur
18 febr. Zusterkring, aanvang 19.30 uur
20 febr. Verg. College van kerkrentmeesters, 20.00 uur
21 febr. Kennismakingsavond wijk 3, aanvang 20.00 uur

Jubilea – gefeliciteerd!

25 jaar huwelijk

22 februari 2019 Echtbaar Geertjes-Aberson
Dijkhuizerweg 21, 8161 NT Epe

60 jaar huwelijk

06 februari 2019 Echtbaar Ten Cate-Waninge
Ganskamer 12, 8162 JG Epe

Geef voor je kerk

*Kerk, daar sta je
met je deuren open,
wagenwijd.
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil*

*luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om de plek die je biedt.*

Actie 
Kerkbalans
2019

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

PCOB afdeling Epe, Emst en Oene

Film 'De Nieuwe Wildernis'

Op verzoek van een aantal leden hebben we besloten om deze film te vertonen. Tijdens een ledenbijeenkomst in april jl. hebben de aanwezigen al een gedeelte gezien. Nu wordt uitsluitend de film vertoond. Deze middag is nu gepland op *dinsdag 29 januari 2019 in De Boskamp. Aanvang 14.15 uur.*

Zoals u hebt kunnen lezen of horen is er veel discussie over het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. De provincie Flevoland heeft besloten om in te grijpen in het beheer en wil het aantal dieren fors terugbrengen. Over de wijze van deze ingreep is heel wat te doen geweest. Hopelijk is tegen de tijd dat wij de film weer zien de storm geluwd. Aan de opnames van de film doet dit niets af. We heten u graag welkom. Met vriendelijke groet,

O.J. Hofenk

tel. 0578-613751

e-mail: o.hofenk@hetnet.nl

Avond met Zin op 22 januari 2019

Bijna maandelijks organiseren we als geloofsgemeenschap Martinus een zogenaamde "Avond met Zin". Deze avonden kennen een grote diversiteit aan onderwerpen, maar hebben steeds een duidelijke relatie met ons geloof. De eerstvolgende avond zal plaatsvinden op 22 januari in de van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat en dan vertonen we de film "Pay it forward". Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor de leden van alle kerken in Epe. Hierbij nodigen we de leden van de kerken dan ook graag uit.

Nu wordt er eens op een heel andere wijze invulling gegeven aan de Avond met Zin door de film "Pay it forward" (Vooruit betalen) te laten zien.



In deze film speelt Trevor, een Amerikaanse schooljongen de hoofdrol. Hij doet iemand een grote gunst en vraagt hierbij als enige tegenprestatie dat deze persoon op zijn beurt voor drie andere mensen weer iets goeds doet. Trevor veroorzaakt hierdoor een kettingreactie waardoor je een toestand van universele vriendelijkheid en fatsoenlijkheid bereikt. Hoeveel invloed kan één oprecht idee hebben? Onmogelijk? Doe jezelf een plezier en kom erachter door te komen kijken.

De film wordt op dinsdag 22 januari vertoond in de Van der Hulstlocatie aan de W.G. van der Hulststraat. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar. De film start om 19.45 uur en wordt Nederlands ondertiteld. De toegang is gratis, er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Met vriendelijke groet,

Harry Franke

Amnesty groep Epe



In **februari** heeft de Amnesty groep Epe weer twee schrijfacties die voor u klaarliggen in de kerk. Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.

De eerste schrijfactie gaat naar **Vietnam**

De Vietnamese mensenrechtenverdediger Trần Thị Nga is niet veilig in de gevangenis.

Ze werd bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar deelname aan een protestactie waarin de overheid opgeroepen werd maatregelen te nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif in zee dumpte. Ze kreeg 9 jaar cel en 5 jaar huisarrest. In de gevangenis werd ze aangevallen. Zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur. Ook werd ze in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen door medegevangenen. Ze dreigden haar zelfs te vermoorden.

De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk straffen. Ook mag ze geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen.



De tweede schrijfactie gaat naar **Burundi**

Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in Burundi. Dit is een absurd lange straf!

Rukuki zou in 2016 onder meer 'de staatsveiligheid hebben bedreigd', omdat hij zich als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor 'deelname aan een rebellerende beweging'.

Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse aanklachten.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl

